

INLEIDENDE TEKSTEN VOOR ROUWBRIEVEN

Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en de tederheid
in mensen die ons omgeven,
leven is mensen omhelzen
en weer loslaten ...

Sterven is slechts overvaren
van het duister naar het licht
sterven is voorgoed ervaren
waar het Eeuwig leven ligt.

Bert Peleman

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos
Alleen de dingen zingen
ons lied is kort en broos

uit Adagio van F. Timmermans

Tegen de avond van die dag zei Jezus tegen hen:
"Laten we oversteken naar de overkant"

Wel neen, 't is geen vaarwel, mijn broer,
dra zien we elkander weer,
in vreugd en in jolijt, mijn broer,
zien wij elkander weer.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer

Mijn hart zoekt U, tot het rust in U

Augustinus

God, haal ook mij over de dood heen.
Maak mij nieuw.

Huub Oosterhuis

Bij het ontluikende licht van de dageraad ben je
vredesvol en in alle stilte weggeleden naar het
stralende licht van Gods' liefde

"Klamp u niet vast
aan wat vroeger is geweest
en geef niet al uw aandacht
aan wat eens is geschied;
zie, iets nieuws ga Ik maken,
het is al aan 't kiemen,
weet gij dat niet?"

Jesaja 43, 18-19