

**B 27**

Hoe wonderbaar een moederhart  
dat nooit berekent, altijd bemint,  
en in het geven van zichzelf  
zijn schoonste en diepste vreugde vindt.  
Nooit vragend, nooit klagend  
haar pijnen in stilte dragend.  
Haar handen hebben voor ons gewerkt  
haar hart heeft voor ons geklopt  
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.  
Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.  
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

**B 28**

Beetje bij beetje moesten we je verlaten.  
We konden niet meer zo goed met je praten.  
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer  
de ... van vroeger was je niet meer  
We zagen heel goed je stille verdriet  
maar helpen konden we je niet.  
Maar nu je voorgoed bent weggegaan  
zeggen wij:  
"Dank je, voor al wat je voor ons hebt  
gedaan

**B 29**

De moeders gaan, maar sterven niet.  
Zij leven naar zij geven.  
Zolang men moeders kinderen ziet,  
zolang zal moeder leven!  
O kinders, al wat Moeder was  
zij heeft het u gegeven:  
laat elk iets van wat Moeder was  
hernieuwd in zich herleven!

L. Reypens